

δρασαν ψυχρά • Στο σκοτάδι οι έρευνες

ΟΛΟΦ
ΠΑΛΜΕ
1927
-1986



σαν τον Πάλμε

Μόσχα: ο Πάλμε αγωνιζόταν για την ειρήνη

ΜΟΣΧΑ, 3.

«ΔΕΝ γνωρίζω ποιος σκότωσε τον Όλοφ Πάλμε, αλλά γνωρίζω καλά ποιοι τον μισούσαν». Με τη φράση αυτή, ο Σοβιετικός ακαδημαϊκός Γκεόργκι Αρμπάτοφ αρχίζει το δύρθρο του στην «Ισβετσιά» με το οποίο τιμά το δολοφονημένο Σουηδό ηγέτη.

«Τον Όλοφ Πάλμε μισούσαν όλοι εκείνοι τους σκοπούς των οποίων αντιστρατεύθηκε, αφιερώνοντας όλη την τη ζωή στην ειρήνη και τον αφολισμό», τονίζει στο άρθρο του ο Αρμπάτοφ.

Ο υπεύθυνος του γραφείου Τύπου των υπουργείου Εξωτερικών της ΕΣΣΔ, Βλαντιμίρ Λομέτικο δήλωσε, μεταξύ άλλων, για τη δολοφονία του Όλοφ Πάλμε:

«Η είδηση για τον τραγικό θάνατο του Όλοφ Πάλμε ήταν για μένα, τους συναδέλφους μου, τους γνωστούς και τους φίλους ένα πραγματικό σοκ.

Ήταν ένας από εκείνους, δυντυχώς, τους όχι πολλούς πολιτικούς στη Δύση που κατόρθωσαν να υψωθούν πάνω από τις διαφορίες, τις αντιθέσεις πάνω από τους εθνικούς εγιωτούς, πάνω από ότι εμποδίζει να δούμε την προπτική...

Ο θάνατος του Όλοφ Πάλμε, που είχε δει το δόρυ προς τον καινούργιο, τον καλλίτερο κόσμο αποτελεί μια τεράστια απώλεια και οι Σοβιετικοί άνθρωποι πενθούν μαζί με όλους τους Σουηδούς και με όλους όσους γνώρισαν τον Όλοφ Πάλμε.

Η «ΠΡΑΒΝΤΑ» γράφει στο χτενινό φύλλο της ότι ο Σουηδός πρωθυπουργός Όλοφ Πάλμε δολοφονήθηκε «από δεξιές πολιτικές δυνάμεις».

Mia ζωή αγώνες

Ο Όλοφ Πάλμε, που γεννήθηκε στη Στοκχόλμη στις 30 Ιανουαρίου 1927, σπούδασε νομικά και κοινωνικές επιστήμες στην Αμερική, στο πανεπιστήμιο του Οχάιο, και στο πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης. Από τα 24 χρόνια του, το 1951, ανέπτυσσε ήδη έντονη πολιτική δραστηριότητα, ως πρόεδρος της Ένωσης Φοιτητών της Σουηδίας.

Δύο χρόνια αργότερα, έγινε γραμματέας του τότε πρωθυπουργού, Τάγκε Ερλάντερ. Έλεγε πάντα ότι η συνεχής, επι δεκατέντε χρόνια, επαφή του με τον φωτισμένο εκείνο πολιτικό ήταν γι' αυτόν «μεγάλο σχολείο». Ο Πάλμε ειδικεύτηκε στην παιδεία. Ταυτόχρονα, μεγάλωνε η δραστηριότητα του στο σοσιαλδημοκρατικό κόμμα, ώσπου, το 1957, ένα χρόνο μετά το γάμο του με την Άνν-Λίαμπετ Μπεκ Φρίς (από τον οποίο απέκτησαν τρεις γιους), εξελέγη βουλευτής.

Την πρώτη του υπουργική θέση την ανέλαβε το 1963, ως «άνευ χαρτοφυλακίου», για να γίνει το 1965 υπουργός Επικοινωνιών (οπότε αναδιοργάνωσε την τηλεόραση – που έχει στη Σουηδία δύο κανάλια, το ένα πιο «κυβερνητικό», και το άλλο πιο κοντά στην αντιπολίτευση), και το 1967 υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού.

Πρωθυπουργός το 1969-76, και μετά πάλι από το 1982, ανέπτυξε μεγάλη δραστηριότητα για την ειρήνη και τον αφολισμό, μέσα από τον ΟΗΕ, από πολλές επιτροπές και οργανώσεις (ήταν ο αντιπρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς), αλλά και με επιτόπιες μεσολαβήσεις του σε θερμές περιοχές, όπως η Μέση Ανατολή.



Ένα ποτάμι από λουλούδια κάλυψε το σημείο όπου δολοφονήθηκε ο Πάλμε. Στη φωτογραφία μία Σουηδέζα αστυνομική αποτελεί και αυτή φόρο τιμής...



Η χήρα του Πάλμε Λιζμπετ τρέχει να μπει στο νοσοκομείο, όπου μεταφέρθηκε το πτώμα του πρωθυπουργού

Πρόσθετα μέτρα ασφάλειας στην Αθήνα

Η ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ του Όλοφ Πάλμε σε συνδυασμό με πληροφορίες ότι στην Αθήνα πιθανόν να δράσουν ξένοι τρομοκράτες, υποχρέωσε τις υπηρεσίες ασφάλειας να πάρουν από χρέος πρόσθετα μέτρα ασφάλειας.

Συγκεκριμένα: ενισχύθηκαν τα μέτρα ασφάλειας στο Καστρό όπου είναι η κατοικία του Πρωθυπουργού κ. Α. Παπανδρέου, στο αεροδρόμιο του Ελληνικού και σε όλους χώρους που μπορούν ν' αποτελέσουν στόχους τρομοκρατών.

Παράλληλα, αξιωματικοί της Ασφάλειας Αττικής κάνουν συστηματικές ελέγχους σε ξενοδοχεία και παρακόλουθονται οι κινησίες Ελλήνων και ξένων που θεωρούνται υπόπτοι.

Τηλεγράφημα της Μ. Μερκούρη

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ Πολιτισμού κ. Μελίνα Μερκούρη και ο κ. Ζυλ Ντασσέν σεν εστείλαν στη χώρα του δολοφονημένου Σουηδού πρωθυπουργού το ακόλουθο τηλεγράφημα:

«Μας συντρίβει η οργή και η λύπη απ' αυτή την παράλογη δολοφονία. Η βάρβαρη και δειλή σφαίρα, που έριξε κάτω αυτόν το χαρογελαστό, μεγαλόκαρδο άνδρα, πολεμιστή της προδόου και της ειρήνης, χτύπησε την καρδιά του σουηδικού λαού και κάθε ανθρώπου που ονειρεύεται την ει-

ρήν. Υπηρετούμε καλύτερα τη μνήμη του, ανανεώνοντας με αποφασιστική την αγώνα, του οποίου υπήρξε ένας λαμπρός αρχηγός.

Ο Όλοφ Πάλμε, αγαπημένος φίλος μας, κρατάει μια Εχαριστή θέση στην καρδιά των Ελλήνων.

Το χέριο μας προς αυτόν είναι τεράστιο. Δεν θα το λημανόντσουμε ποτέ.

Θρηνούμε για την πατρίδα του και την Ελλάδα που είχε ευλογήσει με τη φιλία του.

Με απέραντη λύπη κοντά σας».