

Εν ολίγοις πολλά

ΤΑΔΕ
ΕΦΗ



**Αννίτα
Δημητρίου**

«Να μην μας φοβίζουν όύτε οι δημοκρατικές διαδικασίες ούτε οι εκλογές, εξάλλου ο κόσμος θα αποφασίσει»

► *Ποιονς φοβίζουν εκτός από τους πολιτικούς;*



Τους πήρε «αψά» από την αρχή

Δεν έχει άλλη πίστωση χρόνου, είπε χθες στην ηγεσία της Αστυνομίας και τους αστυνομικούς διευθυντές ο νέος υπουργός Δικαιοσύνης. Στέλλοντας παράλληλα το μήνυμα ότι φαινόμενα Χλώρακας και Λεμεσού με την Αστυνομία να μένει απαθής στη βία της κουκούλας δεν θα γίνουν πλέον ανεκτά. Ο κ. Χαροπόλης προχώρησε ακόμη ένα βήμα πάρα πέρα, ζητώντας από τον αρχηγό Αστυνομίας να του στέλλει λίστα με τους αστυνομικούς που βρίσκονται σε πόστα σε γήπεδα, ώστε να ζητεί ευθύνες εκεί που διαπιστώθηκε ότι μπήκαν βεγγαλικά και κροτίδες. Να δείτε τώρα που αρκετό αστυνομικό δεν θα θέλουν να εργαστούν υπερωρίες σε ποδοσφαιρικούς αγώνες όπως έκαναν μέχρι σήμερα, προκειμένου να μην μπλέξουν. Όποιος κάνει σωστά τη δουλειά του δεν έχει να φριθθεί τίποτε. Μάλλον περίφρανος πρέπει να νοιώθει.

Α-Ω

**Για τις Βάσεις, τα παιδιά
και τα εγγόνια μας**

Θυμηθήκαμε τις βρετανικές βάσεις, τούτες τις μέρες, με αφορμή τη χρηματοποίηση τους για τους αγγλοαμερικανικούς βομβαρδισμούς εναντίον του Κούντη της Υεμένης. Την Κυριακή πραγματοποιήθηκε και εκδήλωση στο Ακρωτήρι, από το Παγκύπριο Συμβούλιο Ειρήνης, με κεντρικό αίτημα την κατάπauση πυρός στην παλαιοτινική Λωρίδα της Γάζας και καλώς πραγματοποιήθηκε. Έτοι, άρ-

χισε εκ νέου μια συζήτηση για τις Βάσεις και την έμμεση εμπλοκή της Κύπρου σε επιχειρήσεις εναντίον εχθρών των δύο μεγάλων χωρών.

Βέβαια, θυμηθήκαμε και την αείμνηση φράσης του τότε Προέδρου Χριστόφρια. Το 2010 στο Ινστιτούτο «Brookings» ανέφερε ότι είχε διαβεβαιώσει τον Βρετανό πρωθυπουργό Γκόρντον Μπράουν ότι οι Βάσεις «δεν θα ενοχλήθουν και το μέλλον τους θα αφεθεί στα παιδιά και στα εγγόνια μας». Ο Χριστόφριας έκανε και παιδιά και εγγόνια (βιολογικά ή ιδεολογικά) αλλά ελάχιστα αισχολούνται με τις Βάσεις. Εξάλλου, στη διαδήλωση της Κυριακής,

μόνο η νεοουστατή Κομμουνιστική Πρωτοβουλία Κύπρου, άσχητη με το ΑΚΕΛ φυσικά, είχε σύνθημα για αποχώρηση των Βάσεων – «Εξω οι βάσεις, λευτερά στην Παλαιούπη» έγραψε στο πανό τους. Για να μην τα πολυλογούμε, δύο υπάρχουν Βρετανικές Βάσεις ο τόπος μας θα χρησιμεύει ως αεροπλανοφόρο για επιχειρήσεις εναντίον εχθρών των ΗΠΑ και της Βρετανίας. Το «επέβαλε» η αγγλόπινη Συνθήκη Εγκαθίδρυσης. Μέχρι να φύγουν, η αποσποκιοποίηση παραμένει λειψή και η Κυριακή Δημοκρατία κράτος με αμιριθμητόμενη κυριαρχία. Καθαρά πράγματα.

ΑΔ.ΜΙΧ.

**ΠΡΟΣΩΠΑ
& ΠΡΟΣΩΠΕΙΑ**
ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

bavzer@gmail.com



«Η ΠΑΛΕΤΑ ΤΩΝ ΟΜΟΦΟΒΙΚΩΝ»

“Ο Ρωμανός Γεροδήμος είναι από τους καινούργιους φίλους μου. Η γνωριμία μας έγινε ραδιοφωνικά πριν από περίπου 3 χρόνια. Είναι καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής και Δημοσιογραφίας στο Πλανετικό Ίδρυμα Βουητεπούθη και σχολίαζε για μας τις πολιτικές εξελίξεις στην Αγγλία, μέσα στο βαρύ κλίμα του Covid, όπου ο ασυμμάχητος Μπόρις Τζόνσον, όπως αποδείχτηκε πανηγυρικά, έκανε τα πάρτα της ζωής του. Που τελικά, όπως και οι πολιτικές του ασυναρτησίες του με το Brexit, τον οδήγησαν στην, μάλλον, οριστική αποκαθήλωση του από την πολιτική ζωή της Γηραιάς Αλβιώνος.

“Η κατ’ ιδίαν γνωριμία μας με τον Ρωμανό έγινε τον Νοέμβριο του 2022 στο βιβλιοπωλείο «Ιανός» στην Αθήνα, όπου ήταν μαζί με τον Κύρο την οπαρούσατές του συγκλονιστικού βιβλίου «Της Ντρομάς» της Βίβιαν Αθραμίδου – Πλούμπη, για την αγιαπμένη της/μας Αμμόχωστο, που σαν να την έχουν αφήσει στην άκρη όλοι οι λεγόμενοι «εμπλεκόμενοι με το Κυπριακό»...

“Εκτοτε, μετά από την εξαιρετική του παρουσίαση (που αξίζει να αναζητήσει κανείς – ίσως τον πείσω κιόλας να μου τη δώσει και να τη δημοσιεύσω κάποια στιγμή), είναι για μένα ένας άνθρωπος με ανοικτό μυαλό, ανοικτή καρδιά και γενναίωδωρία.

“Αυτές τις μέρες που το θέμα της τεκνοθεσίας των ομόφυλων ζευγαριών Ελλάδα καταλαμβάνει ένα μεγάλο μέρος της λεγόμενης επικαιρότητας, ο Ρωμανός έγινε και αυτός αποδέκτης άμεσων και έμφεων αντιδράσεων και από δικούς της φίλων στα σόσια μέσα. Τον στεναχώρησε αυτό, τον καταλαβαίνω. Και χάρομαι που έγραψε αυτό το λιτό, ευαίσθητο κομμάτι που αναδημοσιεύω εδώ από το τοίχο του στο Facebook.

“Σε κοινωνίες με αρρωστημένο συντηρητισμό και θρησκευτική



μου είναι μια επιλογή, προτίμηση, τάση ή ανωμαλία, ότι όλοι οι υπόλοιποι άνθρωποι είναι α προϊ τατάλληλοι για γονείς εξαιτίας της δικής τους σεξουαλικότητάς ενώ εγώ όχι, ότι εμείς θέλουμε παιδιά για να ικανοποιήσουμε τον εγωισμό μας, λές και όλοι οι άλλοι κάνουν παιδιά από αλτρουισμό.

“Δεν θα αρχίσω να μπλοκάρω φίλους, όχι μόνο επειδή θα πρέπει να μπλοκάρω πολλούς, αλλά επειδή είναι χρήσιμο να έχουμε επαφή με ανθρώπους με τους οποίους διαφωνούμε ακόμη και στα πιο θεμελιώδη. Και δεν υπάρχει ποι θεμελιώδες από το να αναγνωρίζει ο άλλος την ιδιότητα του ανθρώπου και του ιστόμου συμπατήτη και να μην σε αντιμετωπίζει ως απειλή ή αντικείμενο.

“Ο Ρωμανός Γεροδήμος αρθρογραφεί και στην Athens Voice.

**Στέφανος
Στεφάνου**

«Η διχοτόμηση απειλεί το μέλλον της πατρίδας μας και του λαού μας, των Ε/Κ και των Τ/Κ»

► *Toys T/C είπε τε το;*



**Μάριος
Καρογιαν**

«Δεν κρύψαμε την ενόχλησή από τον τρόπο με τον οποίο έγινε αυτός ο ανασχηματισμός»

► *Είσαι κι εσύ με τις Σειρήνες που βλέπουν το παλιό να αλλάζει*



**Νίκος
Τορναρίτης**

«Τρία κόμματα, ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ, ΔΗΠΑ μόν πρότειναν να τρέξω για την Δημαρχία»

► *Τρία πουλάκια κάθονταν*